

REGELS GESCHREVEN TIJDENS PLAATSELIJKE VREDE NR. 3

Het is veel werk, vrede
vredig houden
en versterken.

Daar zijn bloemen voor
muziek die van de toren
blaast maar ook
de watjes in de oren.

Van al het veel te vele
dat je omgeeft wil je
niet álles zien
niet álles horen.

We doen de kraan maar open
en er komt water uit!
We kunnen zomaar
winkels binnenlopen
en kilo's suiker kopen!

Vrede is: niet aldoor
hoeven hopen. De radio
vergeten. En als je iemand
ziet in uniform, toch
durven door te lopen.

Vrede is het als je begint
vrede gewoon te vinden
en niet meer iets
tussen oorlogen in.

Wij strooien
brood omhoog
als vogelvoer
en komen toe
aan zieleroe.