

Beste lezer,

Vandaag fietste ik door Utrecht met 100 brieven.

Eén daarvan is nu bij u.

Ik zal me even voorstellen.

Mijn naam is Jonah Joost Esser, ik ben 21 jaar oud en kom uit Utrecht.

Ik schrijf u deze brief als poging.

Een poging mijn gedachten woorden te geven.

Een poging de herdenking van vandaag kracht bij te zetten.

Herdenken, wat is dat eigenlijk?

Volgens het woordenboek is het "in gedachten even stilstaan bij een gebeurtenis of persoon" of "in ere houden".

Vandaag herdenken wij, maar hoe doen we dat?

Hoe doet ú dat?

Landelijk zijn er natuurlijk de 2 minuten stilte.

Sommige mensen gaan naar een gedenkplaats, anderen steken een kaarsje aan thuis of in de kerk en nog weer andere mensen vertellen verhalen over degene die ze herdenken.

Zelf herdenk ik op 4 mei mijn opa's en oma, mijn oudtante en andere mensen die ik liefhad die zijn overleden.

Ik heb vanaf kleins af aan van mijn vader geleerd over de wereldoorlogen en heb er een enorme fascinatie voor. We hebben samen musea bezocht, de stranden in Normandië waar D-Day plaatsvond, concentratiekampen en nog veel meer. Elke keer als we naar zo'n plek gaan dan herdenk ik op mijn manier de slachtoffers die zijn gevallen in die tijd; ik steek een kaars aan in de dichtsbijzijnde kerk en houd een paar minuten stilte.

Daarna denk ik meestal aan hoe geweldig het is, dat we in een land zonder oorlog leven.

Waar we zo'n beetje alles kunnen doen en vrij zijn.

Zelfs nu in deze crisis.

We zijn vrij.

We leven.

We zijn niet alleen.

We kunnen dit samen aan.

Het voelt als een soort oorlog tegen een onzichtbare vijand met dokters, in plaats van soldaten.

Een virus in plaats van een tegenstander.

De ziekenhuizen zijn het slagveld.

Het grote verschil is echter dat we het samen doen. Samen strijden we tegen dit onzichtbare monster. Samen in plaats van tegen elkaar. En dat is belangrijk om ons te

herinneren. Zeker vandaag op 4 mei, wanneer we terug denken aan al die keren dat we wel de strijd met elkaar aangingen.

Nooit meer willen we zoveel verliezen als in al die oorlogen.

Misschien dat het helpt, al die samenwerking en verbinding tussen landen nu. Dat het helpt voorkomen dat het nog eens gebeurt, zo'n wereldoorlog. We zien nu dat we elkaar nodig hebben en dat we samen zo veel meer bereiken dan alleen. En in tegenstelling tot eerdere oorlogen, is dit er één waarvan we zeker weten dat we kunnen winnen.

Wat denkt u? Zal het ons dichter bij elkaar brengen of juist verder weg?

Ik houd van feiten, begrippen en definities.

Daarom heb ik een aantal woorden opgezocht die ik vind passen bij vandaag in het woordenboek en het ethymologisch woordenboek.

Kunt u zich vinden in deze beschrijvingen of missen er nog zaken?

Welke woorden vindt u passen bij vandaag?

Woordenboek

Herdenken:	In gedachten even stilstaan bij een gebeurtenis of persoon.
Gedenken:	In ere houden.
Vrede:	Eendracht / toestand van rust en kalmte.
Vrij:	Niet beperkt.
Oorlog:	Strijd tussen mensen of groepen.
Vijand:	Persoon, groep of volk dat bestreden wordt.
Menselijkheid:	Menslievendheid, humaniteit, welwillendheid, zachtheid.
Mens:	Het hoogst begaafde wezen op aarde.
Verleden:	Tijd die voorbij is.
Eenzaam:	Zonder gezelschap, alleen
Kwetsbaarheid:	Gevoelig.

Ethymologisch woordenboek

Vrede:	Komt van vrij.
Vrij:	Komt van 'eigen' en 'geliefd'.
Oorlog:	Noodlot wat voor de mens is neergelegd.
Verleden:	Verdriet doen.

Tot slot wil ik drie nummers met u delen.

Voor mij staan ze voor de hoop dat alles beter wordt.

🎵 We'll meet again - Vera Lynn

🎵 Somewhere over the rainbow - Judy Garland / Eva Cassidy

🎵 There'll be blue birds over the white cliffs of Dover - Vera Lynn

Lieve groet,
Jonah Joost Esser

There'll be blue birds over the white cliffs of Dover - Vera Lynn

There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover
Tomorrow, just you wait and see

I'll never forget the people I met
Braving those angry skies
I remember well as the shadows fell
The light of hope in their eyes
And though I'm far away
I still can hear them say
"Thumbs up!"

For when the dawn comes up

There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover
Tomorrow, just you wait and see
There'll be love and laughter
And peace ever after
Tomorrow, when the world is free

The shepherd will tend his sheep
The valley will bloom again
And Jimmy will go to sleep
In his own little room again

I may not be near, but I have no fear
History will prove it too
When the tale is told
It will be as of old
For truth will always win through;
But be I far or near
That slogan still I'll hear
"Thumbs up!"
For when the dawn comes up

There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover
Tomorrow, just you wait and see

When night shadows fall, I'll always recall
Out there across the sea
Twilight falling down on some little town
It's fresh in my memory
I hear mother pray
And to her baby say
"Don't cry!"
This is her lullaby

There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover
Tomorrow, just you wait and see

